

# De Mariënwaard en Lingetocht

## Beesd – zaterdag 22 februari 2020

Parkoersbouwer: Gijs van Swieten

**Start:** Stapelbakker, Oude Waag 21, 4153 RC Beesd

**Parkeren** kunt u bij het de Stapelbakker.

**Openbaar Vervoer:** Station Beesd is gelegen aan de spoorlijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. De startlocatie ligt op ca. 780 m afstand van het station. Vanaf het station is de route gepijld naar de start.

**Auto:** A15 (Rotterdam – Tiel); Neem afslag 14 richting Beesd, houdt de borden Beesd aan en volg daarna de borden van WS78.

A2 (Utrecht – Den Bosch); Neem afslag 14 richting Beesd, houdt de borden Beesd aan en volg daarna de borden van WS78.

### **Wandeltocht vanuit Beesd**

Deze tocht start vanuit de Stapelbakker in Beesd.

Het verhaal gaat dat de spoorwegen een verbinding wilden hebben van Dordrecht naar Geldermalsen. Dit was alleen mogelijk als de spoorlijn over het landgoed Mariënwaardt mocht lopen. Men kreeg toestemming van de toenmalige baron Van Verschuer met de garantie dat station Beesd er moest komen en blijven bestaan, anders mocht de spoorlijn niet over het landgoed lopen. En zo geschiedde.

We wandelen over Landgoed Heerlijkheid Mariënwaardt.

De geschiedenis van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaardt gaat terug tot 1129 met de stichting van een Norbertijner abdij. De hoofdgebouwen van deze abdij waren te vinden aan 't Klooster, op de plaats waar nu het Huis Mariënwaardt staat. De Abdij bevond zich destijds midden in de gevarenzone, precies op de grens van vier provincies. Er werd veel gevochten en geplunderd en het klooster werd dan ook meerdere malen verwoest maar ook weer opgebouwd. In 1567 maakten de bendes van Brederode hier definitief een einde aan.

We vervolgen onze route langs de langste rivier van Nederland: de Linge. De wandeltocht gaat door boomgaarden en langs landerijen. Zo komen we ook door het dorp Tricht dat in 1967 werd getroffen door een verschrikkelijke windhoos. Dit vond plaats op een zondag in deze christelijke gemeente. Het was die dag drukkend heet met 35 graden een 5 meenseen verloren het leven. De windhoos trok ook langs Deil en de slurf van de windhoos beschadigde ook daar vele huizen.

We lopen door Geldermalsen waar de grootste fruitveiling van het land staat. In deze plaats is ook de start van de bij velen van u bekende Rode Kruis Bloesemtocht. We gaan naar de andere zijde van de Linge en krijgen de Soeppost vlakna Geldermalsen. De 20 km wandelaars gaan daarna terug en de 40 km-lopers lopen nog een lusje van 20 km en volgen de Linge verder naar het dorp Erichem en gaan via Kapel-Avezaath, waar de grote rust voor de 40 km is gelegen, naar het oranjestadje Buren.

De vestingwerken van Buren zijn nog grotendeels intact. Er zijn nog wallen, muren en één stadspoort: de Culemborgse- of Huizenpoort.

Buren verkreeg in 1395 stadsrechten en mag zich Oranjestad noemen, vanwege de band met de koninklijke familie. Willem van Oranje trouwde er in 1551 met Anna van Buren, Prinses Beatrix en koning Willem-Alexander zijn hierdoor gravin en graaf van Buren. De korenmolen op de wallen draagt dan ook de toepasselijke naam De Prins van Oranje. In Buren stond één van de grootste kastelen van Nederland het huis Buren.



De Oranjes gebruiken soms de schuilnaam Van Buren als ze incognito willen zijn. De laatstelijk gebeurde dat bij de Elfstedentocht van 1986, waaraan Willem-Alexander meedeed onder de naam W.A. van Buren.

We verlaten Buren en volgen de Korne richting Geldermalsen, maar gaan eerst door een mooi natuurgebiedje. Nog voordat wij in Geldermalsen zijn beland krijgen we onze koffiepost in Buurmalsen. We vervolgen onze route door Geldermalsen en gaan met de 20 km-lopers verder. We slingeren langs de Linge en hebben op de dijk in Deil een fruitpost in de mooie molen De Vlinder. Daar pakken we de Linge weer op en gaan richting Enspijk om daar het voetveer (Marietje) te nemen om zo weer terug te keren op het landgoed van Mariënwaerd, waar u zich even in een ander wereld waant. Veel wandelplezier.

**Cijfers:** In Amsterdam waren er 472 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder informatie.

*Dick Faber en Marti  
Krielaart zijn gedecoreerd  
voor resp. 5000 km en  
8000 km, ; Knorretje  
bracht in **Amsterdam**  
28,83 Euro op.*



*In het fruitige Gelderse **Beesd**  
Zijn we nog niet veel eerder  
geweest  
Lopen door de Mariënwaard  
En langs de Linge uiteraard  
En voor **Knorretje** is het daar feest*

Peter Duijst, Liviene Peeters en Ineke Gerritsjans zijn vandaag jarig, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

### **Volgende wandeltocht**

Wiericketocht, Sporthal de Sporthoeve, Vromade 1, 2411 LG Bodegraven.

**Parkeren:** rond de startlocatie is er volop parkeergelegenheid.

**Openbaar Vervoer:** Bodegraven is gelegen aan de spoorlijn Leiden – Utrecht. Vanaf het station is de route gepijld naar de start.

**Auto:** Vanaf de A12 (Den Haag – Utrecht); Afslag 12, richting Reeuwijk/ Bodegraven/ N11; RA Reeuwijksehoutwal (N 459); RA Goudseweg, volg daarna WS78 borden.

Vanaf de N11 (Leiden – Bodegraven); Afslag 12 Bodegraven/ Reeuwijk; Beneden aangekomen LA (rotonde  $\frac{3}{4}$ ) richting Bodegraven; RD Goudseweg, volg daarna borden WS78.

### **Vooruitblik**

Onze volgende wandeltocht houden wij in Bodegraven. Na de start vanuit de Sporthoeve lopen we al snel langs de Oude Rijn, die volgen we tot aan Fort Wiericke Schans. We volgen de Enkele Wiericke een komen over de Kippenkade bij de soepst. Hierna gaan de 40 km-lopers over het Wierickepad langs het kunstwerk van de Aalscholvers naar Driebruggen, om uiteindelijk langs de Dubbele Wiericke de route te vervolgen.

Over het Hollands-Utrecht Polderpad lopen we al slingerend en genietend van de weidsheid richting Papekop, waar de horecarust bij Eetcafé de Dijketelg is. Klompenpad ‘Het Boerenpad’ brengt ons na de rust bij de Ruige Weide, waar we door een natuurgebied richting Oudewater gaan. Het jaagpad langs de Hollandse IJssel brengt ons opnieuw bij de Dubbele Wiericke. Als we de Enkele Wiericke zijn overgestoken komen we op de Prinsendijk. Bij de Oukoopse molen gaan we de Oukoopsekade over om bij de Oukoopsedijk te kunnen genieten van een heerlijk bakje koffie of thee.

De laatste 10 km wandelen we tussen de prachtige Reeuwijkse Plassen door. Dan lopen we een stukje langs de waterlijn en daarna volgt het Reeuwijkse Hout. We verlaten de natuur en lopen een stukje langs de N11 daarna volgt de Goudseweg en zo gaan we naar de finish bij de Sporthoeve.