

De Knapzaktocht

Ermelo – zaterdag 14 december 2019

Parkoersbouwer: Jan Muis

Start: Immanuëlkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo.



Openbaar Vervoer: Station Ermelo ligt aan de spoorlijn tussen Amersfoort en Zwolle. Het station is gelegen op ca. 200 m afstand van de startlocatie.

Auto: A8 (Amersfoort – Zwolle), afslag 11 richting. Harderwijk-zuid; RA Horsterweg; RA Dokter van Daleweg; LA Bm Oordtstraat; LA Stationstraat.

Parkeren kunt u bij het station van Ermelo.

Reflectiehesje: Zoals u thuis al kunt zien worden de dagen al weer aanzienlijk korter. Wij vragen u daarom vanaf de fruitpost een reflectiehesje te dragen, dit om op te vallen voor de overige verkeersdeelnemers. We lopen een stuk op een fietsstrook langs een weg.

Vanuit de Immanuëlkerk lopen we eerst even door Ermelo en komen we al snel op de Groevenbeekse Heide. De Groevenbeekse Heide is 93 ha groot, en is rijk aan grafheuvels. Deze grafheuvels zijn uit de periode van 3400-2850 v Chr. van de Trechterbekercultuur. Op de heide waren vroeger veel vennen en nu zijn er nog maar enkele over, daar leven kleine populaties heidekikkers, zadelsprinkhaan en zandhagedis.

Vervolgens lopen we naar Putten en komen langs het vrouwtje van Putten. Het beeld is onthuld door Koningin Juliana ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia op 2 oktober 1944. Daarbij werden 659 mannen uit Putten afgevoerd naar kamp Amersfoort en op 11 oktober werden daarvan 601 mannen op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme.

Via het park de Scheg komen we in het buitengebied van Putten waar de soeppost is. Na de soep gaat de 40 km door het buitengebied van Putten, met nog heel veel oude landschapskenmerken, zoals houtwallen en regenwater beekjes. Veel straatnamen zijn vernoemd naar oude maalschappen en boerderijen. Maalschappen behoren tot de oudste rechtskringen in deze omgeving, zij zorgen voor de verdeling van het gebruik van stukken land en andere rechtszaken. Namen zijn Halvinkhuizen, Huinerveld en Huinerbroek. Een aantal namen van boerderijen zijn Blarickhorst, Groot Hell en Knapzak.

Aan de Knapzaksteeg nr 5 stond vroeger Boerderij de Knapzak dit is de naamgever van deze tocht. De parkoersbouwers van deze wandeltocht wonen zelf ook aan de knapzaksteeg. Na 30 km komen ze weer bij de soep/koffiepost waar vandaan de route samen met de 20 km wandelaars wordt vervolgd door de bossen van Putten. We komen door het Josinapark. Hier lagen van oorsprong een kalverweide en een boomgaard die in 1906 zijn omgevormd in een park. De naam Josinapark verwijst naar de echtgenote van de stichter van het landgoed mevrouw Josina Schober-Willink. Het park is aangelegd door entomoloog dr. J.Th. Oudemans schoonzoon van fam. Schober. Hij was niet alleen tweede beheerder van het Landgoed Schovenhorst maar met Jac. P. Thijsse medeoprichter en eerste voorzitter van Natuurmonumenten.

Vervolgens lopen we door Landgoed Schovenhorst dat vijf bomentuinen bezit: Kleine Pinetum (1852), Grote Pinetum (1901), Josinapark (1906), Arboretum (1938) en Drie Continentenbos (1967). Alle tuinen zijn te bezoeken. Door de bossen gaan we verder naar Nieuw Groevenbeek, dat in particulier bezit is sinds 1895 en 80 ha groot. Op dit moment is het nog steeds in het bezit van afstammelingen van het echtpaar Vos-Jongeneel. Het bestaat uit een boerderij, schaapskooi en 16 huizen en is een beschermd dorpsgezicht.

Dan lopen we naar de fruitpost op Landgoed Oud Groevenbeek. Het landgoed heeft nog een originele villa, ijskelder, druivenkas, koetshuis en washuis. De villa is in oude stijl gerestaureerd zowel van binnen als van buiten en er zijn luxe vakantie suite's te huur. Er is ook nog een leuk theehuis van Natuurmonumenten. Daarna nog even over de Groevenbeekse Heide en we zijn weer bij de finish in de Immanuëlkerk.

Cijfers

In Breukelen waren er 273 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder informatie.

*Knorretje bracht in
Breukelen 17,05
Euro op.*



*Bij de knapzaktocht in Ermelo
Zeggen we van verbazing: "Zozo"
Want Gonnie en Jan
Kunnen er wat van
Knorretje krijgt iets meer dan 'bravo'*

Deliana Pison en Jessica Verhoef zijn vandaag jarig, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

Volgende wandeltocht

Groene Woud kuiertocht, Keuken van Leer, Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk.

Openbaar Vervoer: Station Oisterwijk ligt aan de spoorlijn tussen Tilburg en Boxtel. Het station ligt op 5 min lopen vanaf de start. Vanaf het station is de route gepijld naar de start.

Auto: Komend van de N65: Volg de ANWB-borden KVL-terrein; Neem de afslag Oisterwijk naar de Pannenschuurlaan; Neem op de rotonde de 2^e afslag Links naar de Bedrijfsweg; Neem bij de volgende rotonde de 1^e afslag naar de Nijverheidsweg; Volg de borden parkeren KVL (Keuken van Leer).

Parkeren: Kunt u bij de KVL (Keuken van Leer), als u de route voor de auto volgt komt u vanzelf op dit parkeerterrein terecht. Op het moment van schrijven was het ter plaatse een grote bouwput. Het kan daarom zijn dat de aanrijroute net iets anders loopt.

Vooruitblik

Onze volgende wandeltocht houden wij in Oisterwijk. Martien Habraken en Ton Vissers, verbonden aan de OLAT hebben voor ons een prachtige wandeltocht van 20 en 40 km gemaakt door het Brabantse land.

We starten vanuit Restaurant bij Robert en gaan eerst door Oisterwijk, een leuk gezellig plaatsje, daarna lopen we langs het Staalbergven en slingeren over onverharde paden naar de Belversven. Daarna lopen we op onverharde paden langs een beekje, de Rosep.

Het landschap wisselt voortdurend, van bos naar open heide en van vennen naar stuifzandheuvelds. We lopen langs een schuur waarachter bijenteelt plaats vindt, deze kunnen vanachter het glas bekijken. Vlak daarna zit de soep/koffiepost, dan lopen we weer verder en al wandelend mogen we over het terrein van een Kwekerij.

Iets verderop lopen wij langs de onverharde paden langs de Beerze, een leuk beekje daarna komen wij langs een kapel met een mariabeeld, de route daarna doet denken aan plaatselijke bedevaartsroute. Het is een leuke route die we helemaal lopen.

En weer verder door de weilanden op naar de Horecarust voor de 40 km bij De Stapperij in Oirschot. We gaan door Oirschot en komen langs de Spoordonkse Watermolen. Dan gaan we weer verder langs de Beerze, hier komen we een echt WS-waardig bruggetje tegen, gaan erover en vervolgen onze route naar de koffiepost, deze is gelegen in een prachtige ruimte waar we zelfs nog kunnen zitten.

Daarna gaan we weer verder door het Brabantse land en komen later weer in de bossen met een paar prachtige vennen. Onze fruitpost tevens Horecarust voor de 20 km-lopers is te vinden in Boshuis Venkraai en daarna weer terug naar de start/finish bij Restaurant bij Robert.

Bestuur

Helaas hebben we nog steeds geen voltallig bestuur. We zijn erg blij met onze nieuwe penningmeesters maar missen een lid ter ondersteuning van de secretaris. Graag iemand die houdt van schrijven. Het maken van deze info's, schrijven van wandeldagverslagjes, bijhouden archief etc. kan tot je taken behoren, dit alles in overleg met de secretaris.

Willem heeft het voorzitterschap weer op zijn schouders genomen. Het is de bedoeling dat we door zoeken naar een opvolger. We bieden een ruime inwerktijd. Wie gaat ons helpen? In september 2020 komt er nog een plek vrij voor een algemeen bestuurslid. Informatie over deze vacatures is te verkrijgen bij Willem Ruis of een van de andere bestuursleden.