

# Rondom de slag om de Mookerheide

## Molenhoek – zaterdag 19 oktober 2019

Parkoersbouwer: Erik Dikken



**Start:** Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, 6584 BD Molenhoek

**Openbaar Vervoer:** Station Mook-Molenhoek ligt aan de spoorlijn Nijmegen – Roermond. Vanaf het station is de route naar de start gepijld en ligt op een afstand van ca. 600 m.

**Auto:** A73 (Nijmegen - Venlo), Afslag 3 ri. Malden, N271 ri Malden, daarna gepijld naar de start.

**Parkeren** kunt u bij het station van Mook Molenhoek.

Gemeenschapshuis De Wieken ligt in het centrum van het Limburgse dorp Molenhoek en ligt in Limburg. Molenhoek, in het Limburgs Meulenhoek, is een dorp met circa 4000 inwoners ten zuiden van Nijmegen. Bijzonder aan dit dorp is dat de provinciegrens tussen Limburg en Gelderland dwars door het dorp loopt: het ligt grotendeels in de gemeente Mook en Middelaar (Limburg) en gedeeltelijk in de gemeente Heumen (Gelderland).

*In 1905 verrees op de hoogste plek van de Mookerheide een jugendstil jachtslot met omliggende sier- en nutstuinen, een parkbos en een uitgestrekt landgoed. Na de oorlog startten de Zusters van Dominicanessen van Bethanië in 1947 er een klooster en opvanghuis voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.*

Toen Natuurmonumenten het landgoed Jachtslot de Mookerheide in 1985 verwierf, was van een landgoed nog nauwelijks sprake. Daar is na jaren van herstel weer verandering in gekomen. Het jachtslot en omgeving zijn een bezoekje meer dan waard! Geniet in de omgeving van het jachtslot van een wandeling langs de statige oprijlaan en over kronkelende bospaadjes. Rond het rijksmonument vind je wintereiken, esdoorns, platanen en beuken. Op sommige plekken staan ze in groepjes van dezelfde soort bij elkaar. Achter het jachtslot liggen de nutstuin en kassen, waar binnenkort weer groente, fruit, kruiden en bloemen zullen gaan groeien.

*Het in de stijl van Art Nouveau jachtslot zelf steekt met zijn witte kleur prachtig af tegen de lucht. Wanneer je binnenkomt, straalt de oude allure je tegemoet. Je oog wordt direct naar het grote glas-in-lood raam getrokken bovenaan de imposante trap. Je bent getuige van het jachttafereel van Sint-Hubertus, dat daar bijna tot leven komt.*

De Bovenste Plasmolen stamt uit 1725 en werd ruim 100 jaar gebruikt voor het maken van papier. In 1846 werd de molen omgebouwd voor het malen en pellen van graan. Bijzonder is dat hij zowel aan de onder- als bovenkant gevoed kan worden met water, wat het een dubbelslagsmolen maakt. Onderlangs gaat dat via het oorspronkelijk beekdal van de Molenbeek en de Molenvijver en bovenlangs gaat dat via een kunstmatig opgelegde beek. Daarnaast kan de Helbeek de molen voorzien van water als er onvoldoende water zou zijn vanuit het Groene water. Midden in de natuur van de Sint-Jansberg vind je deze sprookjesachtige eeuwenoude molen. Stichting Bovenste Plasmolen 1725 onderhoudt en beheert de molen.

*De Slag op de Mookerheide vond plaats aan het einde van Oranjes derde invasie op 14 april 1574 tussen het Spaanse leger onder Sancho d'Avila en Bernardino de Mendoza enerzijds, en huurtroepen onder Lodewijk en Hendrik van Nassau anderzijds. De veldslag was een Spaanse overwinning en zowel Lodewijk als Hendrik van Nassau sneuvelden.*

De slag werd uitgevochten op de heide vlak bij het dorpje Mook aan de Maas. De Mookerheide strekte zich in de 16e eeuw uit over een groter gebied dan heden ten dage; ten zuiden van Nijmegen tot voorbij Mook was er een groot heidegebied dat in zijn geheel Mookerhei werd genoemd. Het leger van Lodewijk bestond uit 5500 man voetvolk en 2600 ruiters (cavalerie). Het Spaanse leger telde 5000 man voetvolk en 800 cavaleristen. Lodewijk en Hendrik wilden met hun troepen via de oostelijke Maasoever in de richting van de Betuwe trekken, waar op dat moment hun broer Willem van Oranje verbleef. De Spanjaarden

onderbraken hun beleg van Leiden om de troepen te verhinderen Holland binnen te trekken. Op 13 april 1574 arriveerden de troepen van de Nassaus in Mook. Ze waren er echter niet van op de hoogte dat de Spaanse troepen bij Grave de Maas al met een pontonbrug waren overgestoken.

Cijfers: In Voorhout waren er 207 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder informatie.

*Knorretje bracht in  
Voorhout 11,90  
Euro op.*



*Erik bracht daar in Molenhoek  
Zijn tijd op de Mookerhei zoek  
Ooit was daar een slag  
Die er wezen mag  
Knorretje zoekt andere koek*

### **Volgende wandeltocht**

De Nissewaardtocht – 9 november 2019, Wijkcentrum De Akkers, Lenteakker 5, 3206 TB Spijkenisse.

**Openbaar Vervoer:** Vanaf station Schiedam, station Rotterdam Blaak en NS station Rotterdam neemt u metrolijn C ri en tot halte De Akkers. Daarna gepijld tot de start.

**Auto:** Vanuit Gouda/Utrecht: A20 ri Rotterdam, A16 ri Dordrecht/Breda, A15 ri. Europoort, afslag 16 ri. Spijkenisse, LA Groene Kruisweg (N493), RD op rotonde, daarna pijlen tot start.

**Parkeren:** kunt u bij Metrostation Heemraadlaan en bij Metrostation Ackershof (alleen 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping)/

### **Vooruitblik**

Onze volgende wandeltocht organiseren wij vanuit Spijkenisse. We starten vanuit Wijkcentrum De Akkers. We lopen via een fietspad en gaan over het spoor, daarna lopen we langs de groene randen van Spijkenisse. In Spijkenisse lopen we over de markt langs de 'dorpserkerk', de molen en de haven. Daar bevindt zich de Oude Maas en daarna gaan we langs de randen van Spijkenisse verder daarachter ligt het Hartelkanaal. We lopen door het Hartelpark. Ronald heeft leuke paden kunnen vinden door parken, dijken en leuke kleine dorpjes karakteristiek voor deze omgeving. In Geervliet krijgen we de soeppost in een echte kerk de Onze Lieve Vrouwenkerk in Geervliet. We worden ontvangen met orgelspel en zijn zeer welkom. Geervliet is een leuk dorpje om doorheen te wandelen, daarna gaan we naar de andere zijde van de Bernisse en lopen een stukje door Heenvliet. We gaan weer naar de andere zijde van de Bernisse en lopen door een mooi park, hier gaat de 20 km een andere route en de 40 km gaat naar de andere zijde van de Bernisse, dit is een mooie lange brug.

We gaan door Abbenbroek en weer verder langs de meanderende Bernisse. Ook hier zijn weer leuke paden gevonden en gaan we naar Zuidland voor onze Horecarust. Deze is te vinden in de kantine bij Sporthal Zuidland. We gaan weer verder door de mooie gebieden langs de Bernisse totdat we het Spui bereiken. Aan de andere zijde van de Bernisse gaan we weer terug en lopen door natuurgebied Polder Biert. Daarna komen we op een kronkelende dijk terecht waar we de koffiepost hebben. Na de koffiepost lopen we door en gaan op een bepaald moment RA om in het Mallebos terecht te komen. Hier treffen we een paar mooie laarzenpaden aan en daarna gaan we weer terug naar de finisch.

### **Bestuur**

Helaas hebben we nog steeds geen voltallig bestuur. We zijn erg blij met onze nieuwe penningmeesters maar missen een lid ter ondersteuning van de secretaris. Graag iemand die houdt van schrijven. Het maken van deze info's, schrijven van wandeldagverslagjes, bijhouden archief etc. Kan tot je taken behoren, dit alles in overleg met de secretaris.

Willem heeft onlangs het voorzitterschap weer op zijn schouders genomen. Het is de bedoeling dat we door zoeken naar een opvolger. We bieden een ruime inwerktijd. Wie gaat ons helpen? In september 2020 komt er nog een plek vrij voor een algemeen bestuurslid. Informatie over deze vacatures is te verkrijgen bij Willem Ruis of een van de andere bestuursleden.